

# Det bedste år i vores liv

I godt og vel en måned nu, har vi siddet hjemme foran computeren hverdag. Vi unge går fra en hverdag med glade dage, smil og altid godt humør. Man går fra at være omringet af sine venner og bo med dem, til at komme hjem og se dem gennem en skærm på en computer.

Det her år er ifølge de voksne, vores familie og dem nær os. Et år hvor vi kommer til at udvikle os, og lære os selv at kende.

Året der er gået indtil nu, har været et uforglemmeligt år, men mange uforglemmelige minder og venskaber.

Men tiden vi er i nu, er derimod en helt anden, man oplever mange stor ændring i ens følelsesmæssige tilstedeværelse, tiden på efterskolen er en meget social tid. Her kan det til tider, være svært at trække sig ind i sig selv, men det har man modsat næsten for god tid til i denne tid.

Det sætter selvfølgelig en masse tanker i gang som for eksempel hvordan man mentalt kommer igennem denne tid, med størst fokus på sig selv. Savnet til omverdenen vokser i takt, med at savnet til en forrig hjem på efterskolen er enormt.

I starten af et efterskole var det svært for mig, at finde mig tilrette i mit nye "hjem" det tog lidt tid at falde på plads og vende sig til de nye omgivelser.

Senere hen har man lært sin vennegruppe bedre at kende, men savnet til familien derhjemme er dog ikke helt glemt. Da man her op mod jul, begynder at savne sine vendte vaner og juletraditioner.

Den sidste del af året, har man altid fået fortalt vil være den mest fantastiske tid, da man her har fundet sig selv og tilpasset sig det miljø man befinder sig i. Den sidste tid, er den der skal nydes allermost, derfor er det rigtigt svært for os unge og være herhjemme og ikke kunne se vores venner og opleve den sidste og bedste tid af efterskoleåret.

På efterskolen er man vant til at gå være social og have sine venner omkring sig.

Efterskolen har lært mig at tænke på mig selv, og lære mig selv at kende. Lært at åbne mig op og være mere imødekommende overfor fremmede.

Jeg vil gerne fortælle til de elever, der næste år, skal have oplevelsen af at få en skønt år, at de skal huske og nyde det! Det er et år, som for manges vedkommende kun oplever én gang.

Uanset hvor man befinder sig, vil der altid forekomme sig nogen fordele og ulemper, men tag det med dig som en oplevelse. Selv nedturene er med til, at skabe dig som person og med til at lærer dig selv godt at kende. Så husk nyd hvert sekund, dette vil for dig altid være et betydningsfuldt år, du altid vil have med dig i rygsækken. Nu når vi ikke kan have den sidste tid med, og skal være herhjemme.